

I skole omkring år 1900

Formål: At give eleverne indblik i og aktivere deres sanser via gamle skolediscipliner, så det sætter sig som en fysisk oplevelse, der mærkes på egen krop.

Klassetrin: Fra 3. kl.

Varighed: 2 timer i tidsrummet mellem kl. 13.00-16.00

Pris: 1000 kr.

Booking: Via Skoletjenesten på Museet Ribes Vikinger, 76163950 man.-ons. Kl. 10.00-12.00 eller mail booking@sydvestjyskemuseer.dk

2014 er året, hvor det blev fejret, at vi har haft 200 år med ret og pligt til uddannelse. I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. nemlig en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Dette tilbud tager jer med tilbage til Ribe omkring år 1900, hvor vi i skolestuen på Quedens Gaard får et indblik i, hvordan det var at gå i skole på den tid hvor disciplin, salmevers og udenadslære prægede skemaet.

Program:

- I modtages af skolefrøkenen i gården. Herefter iklædes pigerne tørklæde og forklæde, mens drengene får skjorte og kasket på.
- Opstilling i to rækker. Vi træder ind i tiden.
- Skemaet indeholder:
 - Læsning
 - Skrivning med pen og blæk
 - Diktat
 - Regning
 - samt legemsøvelser, sang og frikvarter med historiske lege
- Opsamling

Før og efter besøget:

- Øv jer på 1. vers af "I østen stiger solen op", "Nu titte til hinanden" og "Hist hvor vejen slå en bugt"
- Læs: Dreng på latinskolen
- Læs: Pigeliv
- Find inspiration på www.skole200.dk
- Skriv et brev til "bedsteforældrene" om, hvordan det var at gå i skole dengang.

Andre lejrskoletilbud fra Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe "Kram og kridtpiber – Handel i Ribes renæssance" og "Læseteater på Quedens Gaard".

Undervisningsaktiviteter, rundvisninger og byvandring fra Museet Ribes Vikinger

<http://ribesvikinger.dk/da/boern/laeringstilbud/>

